

Binnenkijken bij Hanne Jacobs en Vincent Verbist van webshop Mr. Frisko



Hedendaags of vintage? Hanne en Vincent bewijzen dat de mix van beide stijlen perfect werkt.

BONTE MENGELMOES

Hanne en Vincent zijn dagelijks bezig met interieur. Dat zie je aan hun appartement: hun mix van kleurige kunstwerken, *mid-century* en hedendaags design, rommelmarktpareltjes en Scandinavische spullen maakt het buitengewoon knus. Alles waar ze geen plaats voor hebben, verkopen ze via hun vintagewebshop Mr. Frisko.

[Tekst: Katrien Depoorter Foto's: Jonah Samyn]

We hebben het appartement volledig verbouwd. De muur tussen het salon en de keuken hebben we gehalveerd waardoor koken hier een sociaal gebeuren werd. De badkamer- en keukenkasten hebben we bewust sober en wit gehouden zodat het appartement later gemakkelijk verkocht kan worden. Met gekleurd glas in plaats van faiencetegels konden we beide ruimtes toch een speels karakter geven. Van dat glas hebben we nog geen moment spijt want het is heel gemakkelijk te onderhouden.



“We waren het onszelf verplicht om een webshop op te starten. We zijn allebei rasechte verzamelaars, altijd op zoek naar interessante koopjes op internet of rommelmarkten. Maar al die prachtige vondsten nemen veel plaats in en als je woning vol staat, moet je wel beginnen verkopen. Dat *mid-century* design erg aanslaat, merken we meteen aan onze verkoop. In een mum van tijd hadden we honderden volgers op Facebook.”





Mr. Frisko (www.mrfrisko.com) is voornamelijk een uit de hand gelopen hobby. Hanne is interieurvormgever en ontwerpt keukens. Daarnaast volgt ze een opleiding scenografie. Ikzelf werk voor Vanhaerents Art Collection en cureer kunstprojecten onder de naam Actionfields (www.actionfields.be). Al sinds ik klein ben, weet ik wat er leeft in de kunstwereld. Joachim Devillé, Thomas Huyghe, Stefan Annerel, Jürgen Grewe en vele andere kunstenaars maken werken die me raken. Dat is voor mij de essentie van kunst. Als ik een werk koop, weet ik op voorhand niet waar ik het zal hangen of plaatsen. Het hoeft zelfs niet altijd mooi te zijn en al zeker niet bij de gordijnen te passen.

Het schilderijtje is van Tom Poelmans, het werk van hars van Stefan Annerel en het hart van Conny Kuijboer. "Kunst moet mij raken", aldus Vincent.



Het gebeurt vaak dat Hanne en Vincent een meubelstuk uit hun eigen interieur verkopen maar dit dressoir zullen ze nooit van de hand doen. Er is een lange zoektocht aan voorafgegaan en toen ze het de eerste keer zag, wist Hanne meteen: dat is het! Boven de kast hangen twee werken van Jürgen Grewe.